

### Jozef, trouwe en bescheiden echtgenoot



Wij willen hem be - zingen, Sint Jo-zef, trouwe man, hij was een onbe-



ken-de, maar wel van Davids stam. Hij is be-roemd ge - worden, want



God die koos hem uit: Hij mocht Mari-a nemen tot zijn gelief-de bruid.

Wij willen hem bezingen, Sint Jozef, trouwe man, hij was een onbekende,  
maar wel van Davids stam. Hij is beroemd geworden, want God die koos hem  
uit: Hij mocht Maria nemen tot zijn geliefde bruid.

Hij was eerst nog vol twijfel: haar kind was niet van hem. / Hij wilde van haar  
weggaan, maar hoorde toen een stem. / Een engel is verschenen, en stelde  
hem gerust: / Hij mocht Maria trouwen en deed dat toen bewust.

Hij heeft sindsdien zijn zorgen steeds aan zijn vrouw gewijd. / Sint Jozef werd  
al spoedig met Jezus' komst verblijd. / Hij ging toen naar de tempel en droeg  
het kind daar op, / het huis van Jezus' Vader, de hemel in de knop.

Hij bleef trouw en bescheiden, een goede echtgenoot, / hardwerkend en met  
liefde, zo bracht hij Jezus groot. / Maar toen zijn Zoon twaalf jaar was en naar  
de tempel mocht, / toen hebben beide ouders heel lang naar hem gezocht.

Sint Jozef heeft toen nog eens in stilte nagedacht / en Jezus vastberaden naar  
huis terug gebracht. / Hij groeide op in wijsheid en gunst bij God en mens / en  
stond aan Jozefs sterfbed, met deze grote wens:

Dat God hem zou belonen voor al zijn harde werk, / en wij zijn naam vereren  
in heel Gods wereldkerk. / Sint Jozef blijft ons voorbeeld van goede echtge-  
noot, / van vaderlijke liefde en hulp in alle nood.

Melodie uit het „Luitboek“ van Joh. Thysius, 16de eeuw.